

Afscheid Willem Gradisen als burgemeester van Mook en Middelaar, 30 mei 2024

Beste mensen, beste familie en vrienden van de burgemeester, en uiteraard (meneer) de burgemeester zelf... beste Willem,

Mijn meest recente ambtsbezoek hier, was in februari van dit jaar.

Op 13 maart was ik in het Jachtslot voor een bijeenkomst met het 4/5 mei comité.

Vorige maand was ik hier nog eens, bij de heropening van het Jachtslot.

Ook was ik in Mook voor de onthulling van het kunstwerk op de rotonde op 14 april.

Zo aan het einde van zijn termijn heeft Willem er wel voor gezorgd dat de gouverneur regelmatig aanwezig was.

Hij moet gedacht hebben. Nu de gouverneur zo dichtbij woont, mag hij ook wel wat vaker op bezoek komen.

Vandaag dus opnieuw. En volgende week bij de installatie van de opvolger van Willem.

Ik denk dat ik hierna een tijdje niet meer kom, ik wil niet dat de andere gemeenten jaloers worden.

Nou ja, hoe dan ook: het is wederom een bijzondere dag vandaag hier, in Mook en Middelaar!

We bedanken een bijzondere burgemeester voor zijn harde werk, zijn inzet en zijn betrokkenheid bij de gemeenschap hier.

Zo'n wisseling van de wacht doet vaak wat met de mensen in je dorp of stad.

Er hebben hier best wel wat aanwezigen een beetje ***de blues***... over jouw vertrek hier, Willem.

Want, beste mensen, Willem Gradisen was niet zomaar een burgemeester.

Er kunnen maar weinig bestuurders zeggen dat ze een carnavals-hit hebben uitgebracht.

Maar wij horen daar bij, Willem.

Goed, jij was eerder dan ik – en ik schat jouw muzikale talent ook vele malen hoger in dan dat van mezelf. Maar dat terzijde.

Je bracht de gemeenschap hier overigens meer muzikale hoogtepunten.

Met als voorbeeld een ode aan de gemeente, waarin alle kernen voorkwamen.

Tijdens de Burgemeestersdag in de zomer van 2019 gaf je samen met mijn voorganger en met de oud-burgemeester van Nederweert een memorabel optreden.

Ook zing je hardlopers toe tijdens Molenhoeks Makkie.

En in coronatijd stak je mensen een hart onder de riem, via jouw muziek.

Prachtig. De emotionele kracht van de muziek inzetten als burgemeester. Passend ook.

Want als we van burgemeesters verwachten dat ze verbindend **optreden**... waarom zou je dat dan niet gewoon **letterlijk** nemen?

Goed. Tot zover de muziek. Nu terug... naar... het jaar 1574.

De reden waarom zoveel Nederlanders deze plek kennen. De slag op de Mookerheide.

In de ruim 450 jaar die volgden is er hier nog menig robbertje gevochten en gelukkig waren die gevechten de laatste decennia slechts verbaal.

Bij het herdenken van de slag, in april dit jaar, begroetten de scholieren die de Nederlandse en Spaanse soldaten speelden elkaar dan ook niet vijandelijk, maar broederlijk.

En die broederlijkheid, dat vond ik wel treffende symboliek, in de licht van het burgemeesterschap van Willem Gradisen, beste mensen.

Het tijdperk Gradisen is toch een periode geweest waarin er hier vooral harmonie heerste. Mede dankzij een eerlijke, warme, koersvaste burgemeester. Dat vind **ik** niet alleen, dat zeggen juist ook veel anderen.

Willem, eigenlijk heb je hier veel méér gedaan dan een burgemeester zou hoeven doen, op basis van de functieomschrijving. En dat is te merken geweest. Dankjewel daarvoor, zeg ik alvast.

In 2012 ben je begonnen hier, na een waarneming in Liesveld, Zuid-Holland.

Eigenlijk ben je gedurende jouw tijd hier een burgemeester geweest die twee provincies tegelijk heeft gediend.

Mook en Middelaar zijn formeel Limburgs grondgebied, maar de samenwerking met de nabije Gelderse gemeenten en Nijmegen in het bijzonder, is intensief.

De geografische ligging van Mook en Middelaar is uitzonderlijk. Het maakt de omstandigheden waaronder je hier als burgemeester functioneert bestuurlijk soms complex. Je hebt een dubbele oriëntatie, bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging, gericht op twee regio's.

Verschillende collega-bestuurders uit beide provincies hebben mij verteld hoe bewonderenswaardig zij het opereren van burgemeester Gradisen vinden, in al die organen en overleggen waar ze hem troffen.

Het was bepaald niet eenvoudig, en het is knap hoe je dit hebt klaargespeeld, Willem.

Naast twee provinciegrenzen hebben we natuurlijk ook nog een landsgrens met onze oosterburen. En die grens bestaat niet bepaald uit lucht.

Willem, je hebt je altijd een voorvechter getoond van de grensoverschrijdende samenwerking met de Duitsers. En je wordt vanuit de Euregio Rijn-Waal dan ook beschreven als een zeer betrokken Euregioraadslid.

Je bent er altijd vól voor gegaan om de meerwaarde van Europese samenwerking concreet te maken voor inwoners hier. In tijden zoals nu, waarin er veel gebeurt op het continent, is dat extra relevant!

Beste mensen,

Ik mag vaker burgemeesters uitzwaaien.

Vandaag doe ik het met een extra gulle lach en een traantje meer.

Ik sta zoals u merkt vrij uitvoerig stil bij het feit dat burgemeester Gradisen vanuit zijn rol meer deed dan gemiddeld, en dat doe ik bewust.

Ik heb de laatste maanden namelijk wat uitzoekwerk laten verrichten. Ik was nieuwsgierig – met een oranje gekleurde oorzaak.

Het viel tijdens het speurwerk op dat jij naast jouw bijzondere en uitdagende positie als burgemeester die twee provincies dient, ook 'gewoon' als Willem Gradisen een uitzonderlijke extra inspanning levert richting de samenleving.

Je verricht al decennialang vrijwilligerswerk.

Meer dan 30 jaar lang ben je partijpolitiek actief, in vele verschillende gremia.

Al 14 jaar ben je bestuurslid van de stichting Vrienden van Flipje. (Belangrijk cultureel erfgoed voor Tiel en omgeving is dat.)

Je diende de gemeenschap als gemeenteraadslid in Neerijnen, 4 jaar lang. En daarna een nog veel langere periode in Tiel, als raadslid en wethouder.

Ik vind het nogal een optelsom!

En ik heb groot respect voor alle tijd, liefde, aandacht en denkkraft die je onze samenleving hebt willen geven.

Ik ben niet de enige met dat oordeel.

Ik zei al: ik heb zoekwerk laten doen.

Er ***is*** nog geen ***lintje***, beste mensen...

Je zou het niet verwachten als je het zo hoort (met al die uren binnen en buiten het ambt) maar het is echt zo.

Dus, Willem...

Ná de zin die zometeen volgt ga ik je versieren.

(Of decoreren, zoals dat wat deftiger heet).

Beste Willem Gradisen, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Kom je naar voren?

